

Orde van dienst

voor de ingebruikneming
van het
gerestaureerde orgel
van de
Ned.Herv.Kerk te Beilen
op
woensdag 2 april 1969
's avonds om half 8

+++++++

Het orgel wordt bespeeld door de heer
Lambert Ern , organist van de Nicola -
kerk in Utrecht

+++++++

WELKOM EN KORTE TOESPRAAK DOOR DE VOORZITTER
VAN DE KERKVOOGDIJ

ZINGEN: GEZANG 50:1 t/m 5

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liedren aan
Voor Hem, wien alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil den Heer daarboven
lofprijzen hier op aard
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hoe goed is 't hun, die bouwen
op Isrels vaste rots,
hún die zich toevertrouwen
slechts aan de handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op Zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijs
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,

te middernacht zendt Hij
ons liedren en gezangen
en maakt ons eind lijk vrij

GEBED

LEZEN: PSALM 118:1-7

ZINGEN: PSALM 150

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

LEZEN: PSALM 118:8-14

ORGELSPÉL DOOR DE HEER LAMBERT ERNÉ

LEZEN: PSALM 118:15-23

ZINGEN: GEZANG 40:1, 3, 6, 7 en 8

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.

Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apostlen, martelaren,
verlosten in zijn naam.

Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heiligen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het lam.

Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
den Vader en den Zoon,
den Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

LEZEN: PSALM 118:24-29

ORGELSPEL DOOR DE HEER LAMBERT ERNE

TOESPRAAK OVER MARCUS 14:26

ZINGEN: GEZANG 74:1, 2, 7 en 9

Zingt nu den Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.

Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

Diep in de donkre aarde ging
't lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

Zingt het de hoge hemel rond!
't Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

Jubelt, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubelt, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

ORGELSPEL DOOR DE HEER LAMBERT ERNE

GEBEDEN

ZINGEN: PSALM 118:5, 8, 9 en 10

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

De steen, diendoor de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
een hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Dit is de dag die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geeft thans uw gunstbewijzen,
geeft thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

ZEGEN

+++++

Na afloop van deze dienst bent u hartelijk
welkom in het Wilhelminagebouw voor een een-
voudige receptie van de kerkvoogdij.