

19 December 1956.

de Weledele Heer A.F.Oosterhof,
Groningerstraatweg 44,
Leeuwarden.

Heer geachte Collega,

In dank ontving ik Uw beide uitvoerige brieven van 13 en 14 desar. Het was, als steeds, prettig weer eens iets van U te horen. Ik hoop van harte, dat de bezwaren met Uw gezondheidstoestand spoedig tot het verleden mogen behoren. Zelf gevoelde ik mij de laatste tijd ook geen 100%, wat vermoeid en lusteloos, maar gelukkig heb ik nu het gevoel, dat ik weer in de stijgende lijn ben.

Uw correspondentie heb ik met onze voorzitter, collega Houtman, doorgenomen. In antwoord daarop diene het volgende:

Heerenveen.

Dank voor Uw onkostendeclaratie. Ook coll.Vetter had mij zijn declaratie reeds gezonden, zodat ik nu de nota voor de eerste-advieskosten naar Heerenveen kan zenden. Zodra de kerk betaald zal hebben, hoop ik met de adviseurs af te rekenen.

Borger.

Nota genomen van Uw mededelingen. Zodra de eindkeuring heeft plaats gehad, hoor ik dit nog gaarne van U, waarna ik de nota voor de advieskosten aan de kerk zal verzenden. Mag ik dan ook nog even de uiteindelijke aanneemsom van U vernemen? Die heb ik n.l. nodig om de nota te kunnen opmaken.

Aalten.

Ik heb inderdaad een brief van ~~uw~~ de Heer Moltmaker ontvangen (via coll.Houtman, aan wie de brief was geadresseerd). Vanzelfsprekend is het accoord, dat U daar adviseert. De Heer Moltmaker schreef mij, dat dit zou geschieden in samenwerking met een der organisten, dit zal wel de door U genoemde Heer Te Gussinklo zijn. Daar het hier een weinig omvangrijk werk blijkt te zijn, en U wel zult zorgen, de touwtjes in handente houden, meenden wij in dit geval geen bezwaar tegen bedoelde samenwerking te moeten maken, en heb ik aan de Heer Moltmaker geschreven, dat wij met de gang van zaken accoord gaan.

Arnhem.

Met belangstelling van Uw uiteenzetting kennis genomen. Daar het hier een spoedgeval betrof, begripen wij tenvolle, dat U moest doortasten. Het is te begrijpen, dat U wat gereserveerd staat tegenover de

19 December 1956.

- II -

keuse van de orgelbouwer, waarmede overigens niets kwaads ten opzichte van de persoon van de Heer de Graaf bedoeld is. Aan de andere kant, als de kerk dit zelf persé wil, zal men ons later moeilijk voor de consequenties verantwoordelijk kunnen stellen. Maar, zoals U zelf al opmerkte, het zal wel nodig zijn hier extra op onze tellen te passen.

Tenslotte alle waardering voor Uw standpunt, dat U alleen via de G.O.V. adviseert. Het blijkt wel, dat dit standpunt zelden bij de kerken tegenstand ondervindt. Er blijkt alleen nog niet voldoende overeenstemming tussen ons te bestaan over de kwestie van 2 adviseurs per geval. Doch dit punt kunnen we nog wel eens doorpraten op de eerstvolgende vergadering van de O.A.C., die wij in het begin van 1957 hopen te houden. U krijgt daarvan nog wel tijdig bericht.

Met hartelijke groeten,

Uw