

Den Wel Edele Heere,
zly C. J. G. Wijnmanel;
Burgemeester en President. Kerke
voogd, der Hervormde

te

Roode.
(Proo. Drenthe.)



Oroningen, den 30 July,
16.

Wel Edele Heer!

Wijlde geëerde brieven, van den 28 dier, zijn mij, op
reden geworden, en daaruit, vernomen hebbende, dat
Wijlde, bereidt zoude zijn, dat: wegens mijne andere
werkzaamheden, met de verbetering des kerk. Orgels
te Roden, het dan wel eens besluit konde worden,
zoo moet Wijlde, dan nu te kennen geven, dat het
belang des kerks in aanmerking hebbende genomen
mij heeft doen besluiten, ^{en} mijne andere werkzaamhe-
den uitstellen, en, al zoo bepaald ben, om op aand:
Maandag den 4 Augustus te Roden te komen; ten
einde een begin te maken met de verbetering, als
ook, om de gebreken aan de kast en orgelwerk, naar
deurig natuur, om de kosten der verstelling pl. min
te kunnen opgeven.

Vertrouwende, dat nu een en ander, volkomen na Wijlde
gevoegen zal zijn; en heb al zoo de eer, met verschul-
digde hoogachting mij te zamen.

Wel Edele Heer!

Wijlde dv. dien?

M. C. Freytagg

